

# Hvad gør din skole helt speciel?

**Sytten Info bad Ditte og Runa fra Hendriksholm skole om at fortælle os andre, hvorfor deres skole er helt speciel.**



Runa og Ditte

"Jeg skulle bare lige være her 5 år, og så prøve noget nyt," sådan lyder det fra flere lærere, som vi spørger, hvorfor de arbejder på Hendriksholm Skole. Og efter de famøse 5, 8 eller 12 år, er de her endnu. Og hvordan kan det så være, at vi er her stadigvæk? Hvad er det, der gør stedet specielt? Umiddelbart er det svært at sætte ord på, men vi ved i hvert fald, hvad det ikke er! Det er ikke de slidte klasselokaler med tilfældig møblering, de "særlige" kommunegardiner, den ufærdige skolegård eller de manglende faglokaler, der er årsag til, at vi er glade for at være her. Selvom vi gerne vil have en topmoderne skole med lyse store klimavenlige rum, er det ikke primært det, der er betydningsfuldt for os.

## Men hvad er det så?

Det, der går igen, når vi spørger vores kollegaer om, hvad de synes, er særegent for Hendriksholm Skole er ordene: Fællesskab og gode kollegaer. Følelsen af "at løfte i flok" er et nøgleord. Hendriksholm Skole er/skal være et godt sted at være og lære. Vi er fælles om at få den daglige undervisning planlagt og udført.



Lærerværelset på Hendriksholmskole.

Foto: Ditte Dybvad Simonsen

Fælles om at få FUEL til at fungere, fælles om at planlægge høstfester og tværsuger, fælles om skolehjemssamarbejdet osv., og ikke mindst fælles om at støtte hinanden i pressede situationer, eksempelvis svære forældresamtaler, elevkonflikter mv. Man står ikke alene.

## Hvad er det ellers?

Udover et arbejdsfællesskab er der også, gennem årene, opstået et mere uformelt fællesskab, hvor venskaber er udsprunget på tværs af teams og alder. Mange ses privat og har opbygget forskellige traditioner. Der er sommerhusture, bowlingture, frokoster, vinsmagning, udenlandsrejser og lignende. Mange kender hinanden rigtig godt, hvilket gør noget ved stemningen på lærerværelset.

– Den dårlige humor bliver mere udpræget og omgangstonen meget afslappet. Grundlæggende synes vi, at vi har et godt lærerkollegie, hvor tillid og tryghed til hinanden er grundstenen, og vores adspurgte kollegaer er enige. De udtaler: "Lærerværelset er afslappet - men ikke dovent". "Der er mange individualister - der inkluderer hinanden" og "Hinanden imellem er vi meget tolerante og løsningsorienterede."

Det er jo en dejlig konklusion, men nu skal det hele ikke lyde alt for rosenrødt. For indrømmet, så er der også dage, hvor man føler sig presset, og ikke gider mere, men heldigvis ved man, at man kan hente hjælp og forståelse fra sine kollegaer på lærerværelset, hvilket gør hverdagen lidt lettere. Og så er der jo festerne; julefrokosterne og sommerferiefrokosterne... Her kan man vende hele verdenssituationen over en øl, vin eller dans!

Ditte Dybvad Simonsen og Runa Elisabeth Brink, lærere på Hendriksholm skole